

00:15

Den yngsta flickan på den här bilden är *Anne Frank* ... Varför berörs vi så av en flicka som dog 1945?

00:25

Anne Frank föds i Tyskland 1929. Hon och hennes familj är *judar* – en folkgrupp som diskrimineras och förföljs av nazisterna.

00:40

På 1930-talet, efter att *Hitler* och *nazisterna* tagit makten i Tyskland, hårdnar förtrycket och familjen Frank väljer att fly till staden *Amsterdam* i Nederländerna.

01:01

Men i maj 1940 ockuperas Nederländerna av Tyskland och gradvis hårdnar förtrycket även där.

01:12

Anne Frank och hennes syster *Margot* märker att deras liv börjar begränsas. De får varken cykla eller gå i vilken skola de vill. Alla judar tvingas bära den gula *Davidstjärnan*.

01:33

Annes pappa *Otto Frank* har i hemlighet förberett ett gömställe i ett gårdshus – en slags hemlig lägenhet dold bakom en bokhylla – och i juli 1942 flyr hela familjen dit.

01:53

Det lilla gömstället på Prinsengracht 263 delas av åtta personer. ... Anne, som nyss fyllt 13 och fått en dagbok i present, skriver i den: "*Självklart får vi inte titta ut genom fönstret eller gå ut. Vi måste också vara tysta så ingen hör oss.*"

02:23

Anne kallar dagboken för *Kitty*, och under de två år som familjen gömmer sig skriver hon ned sina tankar om livet på flykt, men också om vad som händer med henne och de andra i gömstället.

02:40

Hon beskriver relationerna ... sin förälskelse i *Peter* som hon delar gömställe med ... och när hon får sin första mens.

02:51

Det är trångt och instängt i gömstället bakom bokhyllan, och alla måste hela tiden vara försiktiga för att inte höras. Det utbryter lätt konflikter och gräl. Men Anne har sin dagbok som tröst, och där skriver hon av sig.

03:10

1944 hör hon ett upprop på radion där alla uppmanas att skriva ned sina krigsupplevelser. Anne börjar drömma om att publicera en bok om sin tid i gömstället. Hon vill bli journalist och författare!

03:29

En av de sista sakerna som hon skriver i dagboken är: "*Jag vill se mig om i världen och uppleva en massa spännande saker.*" Men så blir det inte.

03:50

Efter två år, den 4 augusti 1944, avslöjas deras gömställe. Anne och hennes syster Margot skickas till koncentrationslägret *Bergen-Belsen*. I februari 1945 dör de båda flickorna i *tyfus*, som är en livsfarlig och vanlig sjukdom i lägret.

04:18

Av de åtta personer som gömt sig på *Prinsengracht* är det bara Otto Frank som överlever. *Miep Gies*, som hjälpte familjerna att gömma sig, lyckas rädda Anne Franks dagbok från nazisterna.

04:36

Några år efter krigsslutet publicerar Otto Frank dagboken. Sedan dess är den en av världens mest lästa böcker, och den har översatts till över 50 språk.

04:51

Anne Frank var bara 15 år när hon dog i ett koncentrationsläger. Ungefär sex miljoner judar dog under det som kallas Förintelsen – en och en halv miljon av dem var **barn**.

05:07

Men samtidigt som hon levde i en extrem tid så var hon en helt vanlig tonåring. Och kanske är det därför som så många läser, och berörs av, Anne Franks dagbok – än idag.